



Nieuwsbrief 5

9 december 2022

Geachte ouder(s),

Advent en Kerst

We zitten middenin de adventstijd. Advent komt van het Latijnse woord ' adventus ' en betekent komst. De adventstijd is een tijd van vreugdevolle verwachting en naar binnen gaan. Het is de tijd van het uiterlijk donker waarin we mogen denken aan het innerlijk Licht dat komt.

De adventsperiode is dit jaar op zondag 27 november begonnen. Elke week steken we een nieuwe kaars (lichtje) aan in de groepen; op het Kerstfeest (in de laatste advents week) branden alle vier de kaarsen. Zo zijn we onderweg naar de komst van Jezus nu en straks....

Advent: Gods Licht blijft altijd branden

*In november en december
gaan de dagen voorbij
als schaduwen in de nacht.*

*Het lijkt niet licht te worden,
terwijl het Licht er altijd is.
Alleen moet men het willen zien.*

*Gods licht blijft altijd branden.
Het brandt achter elke schaduw.
Dit Licht is een baken in ons leven.*

Deze weken zullen de Bijbelverhalen in het teken staan van advent en Kerst.



Kerstwandeling

Op woensdag 21 december organiseren we als school een kerstwandeling. U bent met 3 volwassenen per gezin welkom om samen met uw kind(eren) mee te lopen. Jongere broertjes/zusjes mogen ook mee. Wel goed om te weten dat de route ongeveer 2 à 3 km kilometer is.

U krijgt t.z.t. meer informatie over de starttijd voor uw gezin.

De ouderraad zorgt voor broodjes, hamburgers, snert, koffie en thee tegen een kleine vergoeding. U kunt voor en na de wandeling gezellig op het schoolplein komen eten!

Bij de start van de route zal er een collectebus aanwezig zijn voor ons sponsorkind. Van harte aanbevolen!

Zendingsgeld

We merken al langere tijd dat het zendingsgeld, wat op maandag opgehaald wordt, steeds minder wordt. In de vorige nieuwsbrief hebben we u hierover bericht. We hebben besloten dat we niet meer wekelijks op maandag het zendingsgeld ophalen. We gaan in plaats daarvan 3 of 4x per jaar op 1 moment geld inzamelen voor een goed doel. De eerste keer doen we dit met de kerstviering. (zie hierboven)

Kerstvakantie

Op vrijdag 23 december begint voor alle groepen de kerstvakantie om 12.00 uur. Maandag 9 januari is de eerste schooldag na de vakantie.

Sociaal emotionele vaardigheden

We werken wekelijks in de groepen met de methode KWINK.

In de bijlage vindt u een ouderbrief met daarop informatie over de onderwerpen die in november en december zijn behandeld of nog aan bod komen. Daarbij hoort ook een zogenaamde koelkastposter. Deze krijgen de kinderen mee naar huis. Het idee is om deze op te hangen en te bespreken met uw kind(eren).



Schoolschoonmaak

Gisterenavond zijn de ruimtes op de beneden verdieping extra schoongemaakt door een aantal ouders. Fijn dat jullie hebben geholpen! Het was echt nodig en nu is alles weer fris en schoon. Bedankt!!

Donderdag 12 januari hopen we een zelfde sessie te houden voor de bovenverdieping.

Aanmeldavond

Maandag 30 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die erover denkt zijn of haar kind naar onze school te sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?

Ook kunt u deze dag de school in 'bedrijf' zien. U bent harte welkom om een kijkje te nemen en kennis met ons te maken.

Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2023-2024 (of eerder) 4 jaar worden.

Welkom

Sinds een paar weken zit Derkjan Bunschoten bij ons op school! Welkom, Derkjan, we hopen dat je snel zult wennen. We wensen je veel plezier in groep 1/2a.

Studiemiddag

Op woensdag 22 februari heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan die dag vrij!

Agenda:

23 december:	12.00 uur Kerstvakantie
9 januari:	eerste schooldag na vakantie
11 januari:	luiscontrole
12 januari:	schoonmaakavond bovenbouw
30 januari:	aanmeldavond
22 februari:	studiedag

met vriendelijke groet,
namens het personeel,

Albert Magré
Da Costaschool Elspeet

